

Bijlage 4: De tien geboden

Bijlage 4a: 10 geboden in vraagvorm

Ik ben de HEER, uw, jouw God, die je in de vrijheid zet. Daarom vraag ik je:

1. Ben ik echt de belangrijkste voor jou, elke dag van je leven?
2. Laat je Mij zijn wie ik ben, en vereer je Mij zoals ik het graag wil, en wijs je daarin ook je kinderen de goede weg?
3. Is Mijn naam je zoveel waard, dat je er echt voor opkomt, ook tegenover anderen?
4. Reserveer je de eerste dag van de week als rustdag echt voor Mij; een dag van vrijheid, vrede en vieren?
5. Erken je de verhoudingen waarin God je plaatst, bijvoorbeeld als kinderen en ouders naar elkaar toe?
6. Gun je je naaste zijn of haar plek en zoek je echt het goede voor hem, voor haar?
7. Ga je zuiver om met liefde, relaties en seksualiteit?
8. Respecteer je het bezit van je naaste, en wil je tevreden zijn met wat ik je geef?
9. Ben je zuiver en oprecht in wat je tegen en over je naaste zegt?
10. Vertrouw je Mij in Mijn zorg voor jou, en is jouw hart echt Mijn woonplaats?

Wie zo in oprechte liefde leeft, voor Mij en met zijn, met haar naaste, die mag zich zeker weten van Mijn zegen.

Auteur: ds. Roel Meijer GKV Meppel



Bijlage 4b: Wetslezing thema Face 2 Grace.

De Spelregels van het leven + vragen

1. Het eerste gebod zegt: God is God. We zijn geschapen om God lief te hebben, maar nog meer opdat God óns kon liefhebben, om mensen te zijn, te worden, waarover de almachtige God als Vader zich verheugt. Een vraag: welke zaken, relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of vangen meer mijn aandacht dan God Zelf?
2. Het tweede gebod zegt: Aanbid God zoals Hij dat wil. Ken ik God zo en aanbid ik Hem zo als Hij Zich openbaart in de Bijbel, of pas ik het beeld van Hem aan zoals ik Hem wil 'hebben'?
3. Gods naam is heel bijzonder. Als ik zeg christen te zijn, leef ik er dan ook naar of ben ik onoprecht geweest in een bepaald deel van mijn leven?
4. Neem rust. Geef ik God werkelijk mijn leven, of alleen de restjes van mijn tijd?
5. Vader en moeder respecteren. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven?
6. Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, rancune, heb ik slecht van mensen gedacht?
7. Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner?
8. Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn?
9. Geen vals getuigenis geven. Ben ik integer geweest, afgelopen week. Heb ik mijn beloften gehouden, heb ik eerlijk gesproken?
10. Niet begeren. Door welke begeerte als luchtballon wordt ik gedreven? Is er verkeerde jaloezie? En: ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Vertrouw ik op zijn goedheid, wijsheid en hulp?

Zie voor meer voorbeelden van wetslezingen / geloofsbelijdenissen

Bron: http://www.janboersma.nl/index_13.html



Bijlage 4c: De wet als belofte

Ik ben de HEER, de God van je geschiedenis, de God van je bevrijding, de God van je toekomst; daarom beloof ik je:

1. er komt een dag waarop je naar geen andere god of macht meer zult verlangen
2. er komt een dag waarop je mij zult dienen, helemaal zoals ik het wil, oude en jonge mensen samen, de generaties door
3. er komt een dag waarop je echt zult beseffen wat de heiligheid van mijn naam betekent
4. er komt een dag waarop je helemaal tot rust mag komen bij Mij, en heel je bestaan aan Mij gewijd zal zijn
5. er komt een dag waarop ik vrede geef tussen ouders en kinderen in de weg die ik wijs
6. Er komt een dag waarop ieder zijn of haar naaste het licht in de ogen echt gunt
7. Er komt een dag waarop het huwelijk dat ik geef, volmaakt tot z'n bestemming gaat komen
8. Er komt een dag waarop bezit je niet meer beheersen zal en je ruimhartig delen zult van wat ik je geef
9. Er komt een dag waarop je woorden, ook die over je naaste, zuiver en heilig zullen zijn
10. Er komt een dag waarop je hart vol verlangen, helemaal vervuld zal zijn van Mij

Als je in Christus leeft op weg naar die dag, laat je leven dan vandaag al iets van de kleur mogen krijgen die ik het geven wil.

Bijlage 4d: De wet voor kinderen

Ik ben de HEER je God. Ik heb jou al bevrijd uit de zonde; daarom:

1. Vereer geen andere god
2. Maak geen beeld van Mij. Eer mij zoals ik het graag wil. Als ouders dat verkeerd doen, leren ze het hun kinderen verkeerd. Maar als je Mij dient, ouders en kinderen samen, zoals ik graag wil, zal Mijn liefde voor jou altijd blijven
3. Vloek niet, maar wees zuinig op Mijn heilige naam.
4. De zondag is een dag speciaal voor Mij. Je hebt elke week zes dagen de tijd om al je dingen te doen. De zondag is een dag om uit te rusten en feest te vieren voor Mij.
5. Je vader en je moeder geef ik je niet voor niets. Eer ze, dan zal ik je zegenen.
6. Je mag niemand doden of het leven zuur maken.
7. Als je getrouwd bent, moet je trouw blijven.
8. Je mag niet stelen of afpakken wat van een ander is.
9. Lieg niet en wees eerlijk in wat je over een ander zegt.
10. Gun een ander zijn of haar eigen dingen en wees tevreden met wat jij krijgt van Mij.

Wie zo leeft, dicht bij Mij, die beloof ik mijn zegen.

