



Kerst

Hoop voor de wereld

Buiten hangen de lichtjes en binnen zie je knusse huiskamer met een kerstboom, kaarsen en misschien wel een knisperende open haard. Buiten is het donker, maar binnen zoeken we elkaar op. Kerst. Het feest van de hoop. Hoop, omdat God zijn belofte inlost en Zijn Zoon naar deze wereld laat komen om ons voor te leven en om voor onze zonden te sterven. Zijn leven geeft ons een toekomst met eeuwigheidswaarde.

Benodigheden

- Kerstversiering
- Borden & bestek
- Tafelloper & servetten
- Eten voor de maaltijd
- Waxinelichtjes
- Glazen potjes (1pp)
- Bijbel
- Glasverf
- Glitterlijm
- Lint

Inloop (10 min)

Deze Go Girls vieren we met elkaar kerst en is er een kerstmaaltijd. Als leiding verzorgen we de hoofdingrediënten en de meiden worden uitgenodigd om ook iets lekkers te maken. Als de meiden binnenkomen mogen ze eerst hun eten op de tafel zetten en daarna eerst even lekker met elkaar bijkletsen.

Maaltijd(bespreking) (30 min)

Introductie thema (5 min)

We beginnen de maaltijd met een korte introductie op het thema: Hoop in relatie tot kerst.

Hieronder wat ideeën

- een lied
- een gedicht
- een verwachting uit het Oude testament
- een rondje: kerst is... *(de meiden kunnen zelf aangeven waar ze met kerst aan denken. Deze gedachten worden opgeschreven op een vel papier dat zichtbaar in de ruimte hangt)*

Daarna openen we de maaltijd met gebed.

1^e gang van de maaltijd

Vervolg thema

Als we naar de wereld kijken of misschien ook wel dichterbij huis in het gezin waar je bij hoort, je familie, burens of vrienden vraag je je misschien af waarom er nare, vervelende dingen gebeuren. We



zouden willen dat het stopt, maar het stopt niet. Altijd is er wel ergens oorlog. Altijd is er wel ergens honger. Altijd heeft er wel iemand met iemand ruzie. Altijd voelt iemand zich wel eens rot. En nog altijd overlijden mensen van wie we houden.

Bij je bord staat een waxinelichtje. Dit kaarsje mag je aansteken voor iets of iemand in deze wereld die wel wat hoop kan gebruiken.

Meiden steken een kaarsje aan en zetten deze op de daarvoor afgesproken plek op tafel.

Met kerst vieren wij dat Jezus naar deze wereld kwam. Hij werd geboren om ons te laten zien dat er hoop is. Hoop, omdat God ons niet is vergeten, maar voor ons zorgt. Weet je dat Jezus zegt: Ik, Jezus, ben het Licht van de Wereld (Johannes 8:12). Denk daar maar aan als je weer eens een kaarsje aansteekt. Zie je hoe alle kaarsjes bij elkaar een mooi licht geven in het donker. Jezus zegt: zo wil ik ook mijn licht, mijn liefde, in jouw leven laten schijnen. Ik ben er bij, in mooie en op moeilijke momenten. Samen met mij zit je nooit in het donker.

2° (hoofd)gang van de maaltijd

Vervolg thema: vertellen van het kerstverhaal

(Je kunt er ook voor kiezen om een vrij verhaal rondom kerst te vertellen. Tegelijkertijd zijn dit vaak de momenten waarop de kans om over Jezus te vertellen en Zijn komst naar de wereld je wordt aangereikt)

3° gang van de maaltijd (toetje!)

Afsluiting

De maaltijd wordt afgesloten door met en voor de meiden te bidden. Daarna ruimen we gezamenlijk de maaltijd op en gaan we een waxinelichtjeshouder maken door het beschilderen van een 'groentjepotje'. De meiden krijgen een van de aangestoken waxinelichtjes mee naar huis als aandenken aan deze kerstviering.

Creatief (30-45 min)

Vandaag gaan we met de meiden een potje versieren wat gaat dienen als waxinelichtjeshouder. Hiervoor liggen er verschillende dingen op tafel (glittergel, glasverf, lintjes). De meiden mogen het potje naar eigen inzicht versieren.

