

Je kunt de toren op verschillende manieren bouwen. Je kunt beginnen met een stevige basis en zo een piramide te bouwen, maar je kan ook suikerklontje op suikerklontje bouwen. De eerste is veel steviger, omdat het een goede basis heeft. De tweede variant is misschien wel hoger, maar valt om bij de kleinste wiebel van de tafel of een zuchtje wind. Zo is het ook met jouw leven. Je hebt een stevige basis nodig, zodat je stevig in je schoenen staat als er dingen anders loopt dan anders.

Vriendinnen (en ook vrienden) zijn belangrijk! Mensen om je heen die er voor je zijn als je het moeilijk hebt. Wat kun je veel steun aan hen hebben. Wees dankbaar voor hen. Helaas zijn we allemaal mensen en laten we elkaar ook wel eens vallen. Juist op de momenten dat je de ander zo hard nodig hebt. Dat kan allerlei redenen hebben. We vinden het zelf moeilijk, we weten niet wat we moeten doen of zeggen... Naast je vrienden & familie heb je een nog stevigere basis nodig. Die basis is Jezus. Hij laat je niet vallen. Hij wil de rots zijn waar jij je leven op kan bouwen. Een stevige fundering!

Jezus vertelt in de Bijbel over het koninkrijk van God. Een koninkrijk staat als een huis! Hij nodigt ons uit om daarbij te horen. Als je daarvoor kiest zegt Jezus heeft je leven een stevige basis. Net als het huis op de rots. Jezus is dan altijd heel dichtbij en wil je helpen en troosten als het leven anders gaat dan je had gedacht. Je bent dan niet alleen. God is erbij en bij hem ben je veilig.

Je kunt op verschillende manieren omgaan met moeilijke momenten. Het kan fijn zijn om even alleen te zijn op je kamer of juist een stukje te wandelen. Het kan fijn zijn om bij vriendinnen te zijn. Het kan ook goed zijn om er met iemand over te praten. Je ouders of iemand anders die je vertrouwt op school of in de familie. Wist je dat je ook met God kunt praten? Dat noemen we bidden. Bidden is aan God vertellen waar je mee zit. God heeft beloofd dat als je bidt Hij luistert en geeft wat je nodig hebt. Probeer hem te vertrouwen, want Hij weet precies wat goed is in een situatie.

Al jullie voorbeelden laten zien dat het leven niet altijd makkelijk is en iedereen gaat daar op verschillende manieren mee om. Door naar elkaar te luisteren kunnen we van elkaar leren. Je bent niet de enige! Allemaal hebben we te maken met moeilijke dingen in ons leven