



## **Aangenaam kennismaken!**

*Dit programma is er op gericht dat de meiden en de leiding kennis maken met elkaar. Dit gebeurt door middel van verschillende werkvormen. Ook maken de meiden in het programma kennis met God. Het programma legt de basis voor de 'Go Girls' avonden die nog gaan volgen.*

### **Inloop (10 min)**

For 'Go Girls' begint met een moment van inloop. In die tijd kunnen de meiden een spel doen met elkaar doen, chillen en is er thee met wat lekkers.

### **Themabespreking (20-30 min)**

#### **Introductie thema**

Je hebt het vast wel eens gezien of misschien heb je er zelf wel een! Ik heb het over een vriendenboekje. Een vriendenboekje is een klein boekje die je door je vrienden kunt laten invullen. Zo kom je van alles over ze te weten. Niet alleen praktische zaken zoals iemands leeftijd en adres, maar ook over hoe iemand woont, lievelingskleuren, dromen voor later en ga zo maar door. Vanavond gaan we de tijd nemen om met elkaar, maar ook met God kennis te maken.

### **DEEL A : Elkaar leren kennen**

#### **Spel 1: HOE heet je?**

De eerste noemt haar naam, dan is de volgende aan de beurt die eerst haar eigen naam noemt en dan de namen van de meiden die al geweest zijn. Hoe ver komen we?

Bijvoorbeeld:

1. Ik ben Vera
2. Ik ben Dominique en naast mij zit Vera
3. Ik ben Maria en naast mij zitten Dominique en Vera
4. Enz.

#### **Spel 2: Vertel mij eens...**

##### Benodigdheden

- Werkblad 1
- Dobbelsteen
- Pionnen
- Kaartjes met vragen

Het werkblad is een bloem met 3 soorten blaadjes. Bij de roze blaadjes mag je een kaartje met een vraag van de stapel pakken en moet je die voor jezelf beantwoorden. Bij een rood blaadje mag je een kaartje pakken en de vraag aan iemand anders stellen. Bij een paars blad gebeurt er niets en gaat de beurt over naar de volgende. Je mag bij elke beurt steeds kiezen welke kant je opgaat.

Het spel is afgelopen als de vragenkaartjes op zijn.



## DEEL B : God leren kennen

In de Bijbel kunnen we leren wie God is en kunnen we ook Jezus beter leren kennen. Misschien heb je wel eens verhalen gehoord of weet je er al meer van af. Wat zou God invullen in je vriendenboekje? Ik heb het geprobeerd...

In de Bijbel staat een verhaal. Het is een gelijkenis. Een verhaal dat iets duidelijk wil maken, maar wat niet echt gebeurd is. Het is een belangrijk verhaal, want dit vertelt iets heel belangrijks over God. Lees maar:

Het is het verhaal van de verloren zoon in Lukas 15:11-24.

**NB. Probeer met de meiden zoveel mogelijk uit een echte Bijbel te lezen. Op die manier worden ze hiermee ook vertrouwd.**

*Introductie bijouteriedoosje (zie foto)*



In deze mooie sieradenopbergdoos vind je geen sieraden, maar andere kostbaarheden.

In elk laatje bevindt zich een vraag, een voorwerp of iets om over na te denken.

1. Vraag : Iedereen heeft wel een idee over God. Hoe zou jij God omschrijven? Maak maar af: God is ....
2. Vraag : Welke persoon in het verhaal stelt God voor?
3. (attribuut) Ring - In het verhaal krijgt de zoon een ring om zijn vinger. Dat is iets heel speciaals! De zoon had zijn vader eigenlijk doodgewenst, hij wilde alleen zijn geld en ging weg. Als de zoon terugkomt gebeurt er iets bijzonders. De vader is niet boos, maar staat op de uitkijk en geeft hem een ring. Met die ring zegt hij: Jij hoort bij mijn familie. Ik hou van je en vertrouw je! *Wat vind je daarvan?*
4. Klein kaartje met boodschap : Je hebt net het verhaal gehoord van de verloren zoon. Eigenlijk lijken we allemaal op die zoon. Misschien willen we niets van God weten. Misschien willen we God wel vergeten en onze eigen gang gang.. Onthou dan dat God op de uitkijk staat en niets liever wil dan als een goede Vader voor je zorgen. Hij houdt van je en vertrouwt je. Denk maar aan die ring.

### **Spel 3 (extra) : WAT is je lievelingskleur?**

#### Benodigdheden

- Roze / paars Kussen

De meiden noemen hun (lievelings)kleur, vervolgens gaan we “kussenmeppertje” spelen. Een van de meiden begint en ze mogen de hele ruimte gebruiken. Om te voorkomen dat je “af” bent, moet je voordat je geraakt wordt met het kussen, de lievelingskleur van een van de meiden noemen. Die moet dan weer snel een kleur noemen, enzovoort. Als je af bent wordt je de tikker. Elke kleur mag maar door één persoon gebruikt worden.



Als het spel lang genoeg heeft geduurd wordt het afgerond.

### **Creatief (45 minuten)**

Het thema van vandaag is “even kennismaken”. Het eerste wat je daarbij vaak doet is naam zeggen. Daar sluit dit werkje op aan. De meiden gaan een bordje maken met de eerste letter van hun voornaam.

De meiden krijgen allemaal een plankje van 20 bij 20. Bovenaan zijn 2 gaatjes geboord wat ze later lint doorheen kunnen halen.

Op tafel liggen verschillende materialen, zoals karton, vilt, papier & verf waarmee de meiden eerst de basis van hun plankje gaan maken/versieren. Als ze dat klaar hebben maken ze van ander materiaal de eerste letter van hun naam. Deze plakken ze er bovenop, door het gebruik van dik dubbelzijdig tape kun je een 3d effect krijgen. Hierna gaan ze verder met het versieren van hun plankje, Als laatste halen ze een lint door de gaatjes en is het plankje af.

Als de meiden gebruik maken van verf kan met behulp van een föhn ervoor gezorgd worden dat de verf sneller droogt.

### **Moodboard creatief**





Werkblad 1





Werkblad 2

.....

**Kleur ogen:** .....

**Kleur haar:** .....

**Hobby's:** .....

**Mijn leukste eten:** .....

**Mijn spel:** .....

**Mijn computer game:** .....

**Mijn muziek:** .....

**Mijn lied van dit moment:** .....

**Sport:** .....

**Broers/zussen:** .....

**Beste vriend en/of vriendin:** .....

**Liefste persoon die ik ken:** .....

**Liefste wens:** .....

.....

**Naam:** .....

**Adres:** .....

**Woonplaats:** .....

**Ik ben jarig op:** .....

**Sterrenbeeld:** .....

.....

*foto*

